



KUNST AAN DE DIJK  
KORTENHOEF

3—25 juni 2023

**HARRIE  
KUYTEN**

een weerzien in  
Kortenhoeef

Kunst aan de Dijk organiseert in De Oude School van 3 juni tot en met 25 juni 2023 de zomertentoonstelling

# HARRIE KUYTEN

een weerzien in  
Kortenhoef

— Harrie Kuyten (Utrecht 1883 – 1952) is een figuratief en veelzijdig schilder. Zijn werk toont in de loop van zijn leven verschillende stijlen en ontwikkelingen.

Hij bezocht in 1906 de Kunstacademie in Antwerpen, ging wonen in Amsterdam en reisde in verschillende perioden van de vooroorlogse jaren door Europa op zoek naar inspiratie en vakgenoten. Vele malen bezocht hij Parijs, maar ook Wenen, Hongarije en de Scandinavische landen. Vanaf 1936 woonde en werkte hij met zijn gezin in Groet (NH)

— Vrij en onafhankelijk heeft hij zich laten inspireren door het Amsterdamse impressionisme van George Hendrik Breitner en Isaac Israëls en bovenal door het “en plein air” schilderen van de Zweedse schilder Anders Zorn.

Van zijn tijdgenoten trok vooral het fauvisme van Jan Sluijters en Kees van Dongen hem en had hij aansluiting bij de Bergense School van Leo Gestel, Matthieu Wiegman en zijn vriend Arnout Colnot .

Het onbedorven Kortenhoef van de 30er jaren van de vorige eeuw speelde een belangrijke rol voor Kuyten. Juist hier kon hij in de vrije natuur schilderen en verbleef hij bij tijd en wijle met vriend Colnot in het atelier op het Moleneind.

— Voor modeltekenen en portret had hij van begin af aan onverzadigbare belangstelling. Dankzij zijn gevoel voor kleur en vorm en zijn menselijk inzicht heeft hij met zijn portret en naaktfiguren in de jaren 1920-30 een belangrijke bijdrage geleverd. De tentoonstelling hoopt hierin te voorzien, naast zijn geliefde “strandjes” en andere genres.

— Het merendeel van de tentoongestelde werken is afkomstig uit particuliere collecties en wordt zelden geëxposeerd.



Studie Kortenhoef, 1927  
38x43,5 olieverf

Tentoonstelling	3 juni - 25 juni 2023
Locatie	De Oude School, Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef
Openingstijden	Dinsdag t/m zondag van 11:00 - 17:00 uur
Entree	€ 6,50
Specials	Rondleidingen op aanvraag

Op ons terras, uitkijkend over het schitterende polderlandschap kunt u genieten van de heerlijkheden uit het Kunstcafé.

Gratis parkeren bij De Oude School.

Voor meer informatie: [www.kunstaandedijk.nl](http://www.kunstaandedijk.nl)

Met dank aan

Vrienden van  
Kunst aan de Dijk

*Wijdemeren*